

*When the rain is blowing in your face
Make you feel my love*



*just Wilma
8 augustus 2024*



Na veel gelukkige jaren, samen met kinderen en kleinkinderen, hebben we tot groot verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame (schoon)moeder en zeer trotse oma

Wilma d'Hollosy - Riksen

* 17 december 1958

† 8 augustus 2024

Toen trappen lopen niet meer hielp
En wandelen niet meer ging
Begon ik aan mijn zwaarste taak
Het loslaten van mijn aardse bestaan

De kracht haalde ik uit liefde
Die ik gaf en ook ontving
Die liefde is oneindig fijn
Stroomt door een onzichtbaar magische lijn
Waar jij bent, daar ben ik
Voel mijn liefde
Ik zal altijd bij je zijn

Voel je een zuchtje wind langs je wang
Voel mijn liefde
Fladdert er een vlinder op je pad
Voel mijn liefde
Ben je verdrietig en is er niemand die jou troost
Voel mijn liefde
Zoek aan de hemel de mooiste ster
Voel mijn liefde

Bij iedere zonnestraal door je haar
Voel mijn liefde
Ik zal altijd bij je zijn

Wilma

Liefde van Martin

Jeroen en Djoeke
Benthe en Eva

Frits en Laura
Jaimy, Bibi-Lynn, Floris en Soof 

Guy en Nienke

Tom en Paula
Dustin

Fleur

Dr. D.M. van Londenstraat 30
4064 EM Varik

Wilma is thuis, waar wij alleen met ons gezin bij haar willen zijn.
Gelegenheid tot condoleren op dinsdag 13 augustus a.s. van 18.30 uur tot 21.00 uur in de Toeverrij, Walgtsestraat 5 in Varik.

Wij nemen afscheid van Wilma op woensdag 14 augustus om 10.30 uur in crematorium De Linge, Medelsestraat-Oost 20 te Tiel.
Verzoek om een rood accent in uw kleding te dragen.

In plaats van bloemen vinden wij een gift aan het KWF een goed doel.